



SET UP IJsselmuiden

Volleybal Vereniging Set Up in Meinerzhagen.

Meinerzhagen 23./24-08-2014 - Ook dit jaar zijn we weer met een kleine groep Setuppers afgezakt naar Meinerzhagen voor het jaarlijks volleybaltoernooi. Afgelopen weekend was het zover. Dit jaar is het extra bijzonder omdat er een groep studenten van de universiteit uit Kyoto (in het Japans -> 京都市), Japan aanwezig is. Deze komen onder begeleiding van een Japanse leraar om de 5 jaar naar Meinerzhagen toe. Deze Japanse leraar is de oprichter van de volleybalvereniging in Meinerzhagen. Vandaar deze bijzondere connectie.

Afgelopen zaterdagmiddag waren we met 3 Setuppers al om 13:00 aanwezig. We hebben meegedaan aan het mix toernooi voor dames en heren. We bestonden uit een team van 3 Nederlanders, 2 Japanse dames en 2 Duitse dames. Een internationale mix dus! De talen die onderling gebruikt werden waren Duits en Engels. Zeer gezellig en leuk om mee te maken!

's Avonds werd er een BBQ georganiseerd voor alle volleybalgasten en Japanners samen met de volleybalvereniging van Meinerzhagen. Er waren optredens van verschillende Duitse bands. Zeer gezellige avond waar we met zijn allen zeer van genoten hebben tot in de late uurtjes! We hebben daar ook een poster gesignd met alle namen van de gasten. (zie bijgevoegde foto)





SET UP IJsselmuiden

Ook dit jaar sliepen we weer in de badminton sporthal. Prima hal alleen de verlichting wilde niet aan. Na een tijdje priegelen met de hoofdschakelaar sprong het licht aan.

Zondagochtend stonden we weer om 9 uur op om onze slaap spullen in te pakken en af te reizen naar de andere sporthal, waar het toernooi werd gehouden.

Om 10:00 hebben we een heerlijk ontbijt gehad en konden we ons opladen voor het toernooi. We speelden per wedstrijd 2 sets tot de 25 punten. Na 3 wedstrijden gewonnen te hebben, gingen we naar de halve finale. Ook hier hebben we onze tegenstander verslagen.

De finale was tussen Setup IJsselmuiden en een Duitse club uit de regio Meinerzhagen. We hebben goed weerstand geboden maar verloren toch net de eerste set. Als we nog een kans willen hebben moesten we de tweede set winnen en weinig punten tegen krijgen. Met onze laatste energie hebben we de tweede set gewonnen. Helaas hadden we net iets teveel punten tegen gekregen en dus hadden de Duitsers gewonnen. Echter een tweede plek in dit toernooi is helemaal geen gekke uitslag. We zijn ook wel eens, in de vorige jaren, lager geëindigd.

Met een eervolle vermelding van de organisatie hebben we de tweede prijs in ontvangst genomen. Een fles champagne en een envelop met geld erin. Ook kregen we van de Japanse dames allerlei Origami figuurtjes als kado. Zoals papier gevouwen zwanen en sterren, etc. Zeer grappig en een leuke herinnering aan dit bijzondere weekend. Als dank voor het fijne weekend hebben we twee Kamper sloffen getrakteerd aan de organisatie.

's Avonds zijn we gauw nog wat gaan eten bij de plaatselijke McDonalds om ons daarna weer naar huis te bewegen.

Al met al een super weekend!

We kijken nu al uit naar volgend jaar en zullen dan ook zeker van de partij zijn!

Groet,

Jeroen, Remco, Eric, Marc, Mark, Bjorn en Joffrey.